

Vermoedelijk heeft nu Dr. Elias de beide broeders, Jon. (afkorting van Jonathan) en Jan voor denzelfden persoon aangezien, vandaar de bovenvermelde opgave bij den laatste, dat hij 1715—1720 Gouverneur van Curaçao was.

De vergissing van Hamelberg met betrekking tot het tegenover blz. 130 gereproduceerde portret is echter minder gemakkelijk te verklaren. Dit vertoont nl. het omschrift J. van Beuningen, Darthusiae Toparcha, Societatis Indiae Occidentalis Director. Heer van Darthuizen en Zuilenburg ¹⁾ nu was Mr. Jan van Beuningen ²⁾ en niet zijn broeder Jonathan, de invoerder van de pinda-cultuur. Het wapen, dat onder het portret bij Hamelberg staat, is een wijziging van het familiewapen der Van Beuningens; het wapen van Darthuizen is er o.a. aan toegevoegd ³⁾.

¹⁾ Darthuizen, ook wel eens onder den naam Derthuysen voorkomende, voormalige ridderhofstede in het Oosterkwartier der provincie Utrecht in de heerlijkheid Darthuizen, het stamhuis van het adellijk geslacht Darthuizen, hetwelk met Otto van Darthuizen, die in het jaar 1580 te Utrecht jammerlijk vermoord werd, schijnt te zijn uitgestorven. Ter plaatse, waar dit huis gestaan heeft, ziet men thans den Darthuizerberg.

Zuilenburg. Voormalige riddermatige hofstede, in het Overkwartier der provincie Utrecht, arr. en 4 uur Z. ten O. van Amersfoort, kant. en één uur N. van Wijk bij Duurstede, gem. Over- en Neder Langbroek, ten N.W. van de kerk.

De hofstede was een vierkant steenen huis, dat in het midden der vorige eeuw opnieuw was opgehaald, doch nog eenige oude muren vertoonde. In het jaar 1536 werd het door de Staten der provincie Utrecht voor eene ridderhofstede verklaard, het behoorde tot het jaar 1530 aan Berend uit den Eng en naderhand aan zijnen zoon Amelis uit den Eng den Jongen, die ermede verleid werd in het gemelde jaar.

In het jaar 1747 kwam het in het bezit van Jonathan Frederik Christiaan Reinhard, Baron van Reede, Graaf van Athlone. Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans een daghuurderswoning.

(A. J. van der Aa, Aardr. Woordenboek der Nederlanden, 1851.)

²⁾ Hij werd door Keizer Karel VII den 25 Maart 1713 in den erfelijken Rijksadelstand verheven.

³⁾ Het wapen van het geslacht Van Beuningen was als volgt: :

Doorsneden, I. van azuur met drie vlammen van goud, naast elkan-
der, uitgaande van de snijdingslijn.

II. van zilver met een haan van keel.

Helmteeken : de haan.

Dekkleeden : boven goud en azuur, onder zilver en keel.

Wapenspreuk : Vigilanter.

(A. A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën).

Het wapen onder het portret van Mr. Jan van Beuningen is als volgt:
Gevierendeeld.

I. Van azuur met vier vlammen, enz.