

nu waren zij boos. Van zijn brieven zeiden zij vaak, dat ze „als geen rescriptie requireerende voor notificatie werden aangenomen”¹⁾, nu ontving hij eene rescriptie, die niet malsch was. Niet alleen had hij zich tegen Raecx en de nieuwe regeering durven verzetten, maar in zijne gebeden had hij bewoordingen laten influenceeren, die de gemoederen der opgezetenen tegen de Comp. hadden geexciteerd en genoegzaam hadden te kennen gegeven, dat de gewezen commandeur Lindesay verongelijkt werd. Hunne surprise was groot. Zij wisten niet wat te denken van een predikant, wien zij nog kort geleden zooveel preuven van benevolentie gegeven hadden en die nu dus durfde handelen. Vóórdat zij echter tot strenger maatregelen zouden moeten overgaan, wilden zij hem tot voorzichtigheid aanmanen en obediëntie aan hun orders²⁾.

§ 33. Het commandeurschap van Raecx is inderdaad rijk geweest aan, natuurlijk niet wereldschokkende maar toch, voor onze eilanden belangrijke gebeurtenissen, waarvan wij voortgaan te berichten. Bij de vernieuwing van het octrooi der Comp. op 8 Augustus 1730 verkregen alle Nederlandsche schepen vrije vaart op de kust van Guinea, zoodat het lorredraaien van zelf ophield. Wel moesten voortaan de particuliere slavenschepen lastgeld betalen en voorzien zijn van een behoorlijk paspoort der Staten. Konden zij dat niet toonen — dan verbeurdverklaring³⁾. Van andere scheepvaartgebeurtenissen verdient vooreerst vermelding, dat op 21 October 1731 een barkje van Spanishtown het bericht bracht, dat er op een rif van de Annigades een Spaansch schip was gebleven met 200 man, onder wie de nieuwe gouverneur van San Domingo en die van Portorico met hunne vrouwen en kinderen⁴⁾. Die van Spanishtown waren toen met 60 man in een bark gekomen en wakker aan het plunderen geslagen, zoodat de huizen daar nu opgepropt zaten met gestolen goederen, van een hunner voor een waarde van 50.000 pesos. Zij hadden de vrouwen, die aan land waren gegaan, tot zelfs het hemd uitgetrokken, onder wie de echtgenoot van genoemden gouverneur van Portorico, die

¹⁾ *Resolutiën* als boven Lunae 10 Oct. 1729 fol. 33r.

²⁾ *Resolutiën* als boven Martii 11 Oct. 1729 fol. 36v. De brief is van 13 Oct.

³⁾ Kamer Amst. aan Raecx 18 Sept. 1730, 340 W. I C. 473.

⁴⁾ Anegada, rifachtig eilandje boven Sombrero en Anguilla, Blaeu, *Atlas*. Amst. 1665, 8ste stuk. Spanistown, niet de hoofdstad van Jamaica, dat te ver ligt, maar een andere naam voor Virgin Gorda, een der Maagdeneilanden. Bryan Edwards, *The history, civil and commercial, of the Britsch West-Indies*, 1819, I 499 noot: „Virgin Gorda is likewise called Penniston and corruptly Spanish Town”. Op ditzelfde rif bij Virgin Gorda bleef 15 Aug. 1729 de Salvator Mundi van St. Thomas naar Kopenhagen, Westergaard, *The Danish West Indies* pag. 152.