

en de nog steeds vloeiende „copie” en het stijgend aantal lezers bewijst, hoezeer ons tijdschrift in een behoefte voldoet.

Dit hebben wij te danken aan onzen secretaris, Dr. Benjamins. Het is waarlijk niet velen gegeven, zoo flink en krachtig, zoo helder van geest, met zulk een werkkraft en levenslust, den 80sten verjaardag te vieren. En welk een rijk en vruchtbaar leven om op terug te zien. Het is hier niet de plaats om uit te wijden over de zeer bijzondere verdiensten van onzen jubilaris tegenover onze West-Indische kolonie. Dat zal ongetwijfeld op een andere plaats geschieden door meer-bevoegden. Ik zou in dit opzicht slechts het door hem tezamen met den Heer Snelleman verrichte reuzenwerk, de uitgave der Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, behoeven te noemen.

Maar hier willen wij met groote dankbaarheid gedenken alles wat hij gedaan heeft voor de West-Indische Gids. Hij is het, die steeds er voor zorgt, dat de nieuwe aflevering op tijd en goed gevuld verschijnt, die weet, welke zaken voor onze West belangrijk zijn en wie daarover een goede beschouwing kan en wil leveren, hij is het die steeds de belangstelling levendig weet te houden, en het kaf van het koren weet te scheiden; hij is het die steeds nieuwe bronnen weet aan te boren, waardoor ons tijdschrift kan worden gevuld met bijdragen, die onze lezers kunnen boeien en het hunne bijdragen tot den vooruitgang onzer West-Indische bezittingen.

Voor dat alles brengen wij hem hier onzen hartelijken dank.