

made" man, toonde hij, levendige belangstelling te bezitten voor het lot zijner minder fortuinlijke of minder begaafde geloofsgenooten. Als weesmeester der Ned. Port. Isr. Gemeente op Curaçao was een groot deel der zorg voor ouderlooze kinderen op zijn schouders gelegd; terwijl hij in 1865 bij missive van den Minister van Koloniën (10 April 1865, Litt. B. No. 17/52) benoemd werd tot Correspondeerend Lid van de Hoofd-Commissie tot de Zaken der Israëlieten in Nederland voor de Ned. Port. Isr. Hoofdsynagoge op Curaçao.

Na een periode van achteruitgang en verval in het eerste gedeelte der 19e eeuw braken er voor Curaçao in het tweede deel daarvan betere dagen aan. Het gevolg daarvan was, dat meer en meer behoefte gevoeld werd aan de gelegenheid, de stad uit te breiden. Zooals dat met verschillende steden in ons land eveneens het geval was, werd die gewenschte uitbreiding in sterke mate tegengehouden door de bestaande vestingwerken. Deze dateerden in Willemstad uit het midden der 18e eeuw. In 1756 had de W. I. C. besloten den bouw ervan zelf ter hand te nemen en ongeveer een eeuw bleven zij met eenige wijzigingen in stand. Omstreeks het midden der 19e eeuw bleek het meer en meer, dat zij als verdedigingswerken verouderd waren en de gewenschte uitbreiding der stad op hinderlijke wijze belemmerden.

De ziel der vennootschap, die zich toen vormde, om de verouderde muren en poorten te slechten en de stad zoodoende de noodige ruimte te verschaffen, was wederom S. E. L. Maduro. Op 4 Juli 1860 kwam de bovengenoemde vennootschap tot stand en bij Gouvernements-beschikking van 6 Mei 1861 werd aan haar opgedragen het afbreken der forten en batterijen rondom de Willemstad en het dempen van een gedeelte van het daarachter gelegen binnenwater, het Waaiyat. Het contract werd geteekend door S. E. L. Maduro, A. J. Senior, Abm. Capriles, J. & J. E. Henriquez en Jeudah Senior. Bij art. 1 werd tot Directeur der vennootschap de eerste onderteekenaar aangewezen, die belast werd met de geheele leiding van het werk, met het teekenen der stukken, het presidium der