

naar de West, was destijds het middelpunt van den West-Indischen handel <sup>1)</sup>).

Het huis Maduro handelde eerst vooral in victualiën en had weldra twee schoeners in de vaart, de „Ocean Bird” en de „Venus”, die de gemeenschap onderhielden tusschen Curaçao en New-York. Later kwamen daar nog twee anderesc hoeners bij, de „Clemencia” en een tweede, „Venus”. Bescheiden was echter het debuut, zooals boven gezegd werd, en gedurende eenige jaren was het er nog ver af, dat het hoofd der firma zich ook maar geringe luxe kon veroorloven. In zijn journaal vindt men aange- teekend op 31 Januari 1837, dat hij gedurende de afge- loopen maand verteerd had *f* 40.— en de volgende maand Februari deed hij het met nog *f* 5.— minder nl. met *f* 35.—. Op 28 December teekent hij aan voor uitgaven gedurende drie jaar *f* 1072.18 (dus gemiddeld *f* 350.— per jaar), waarna de omstandigheden blijkbaar verbeterden, want aan het einde van het volgende jaar vindt men een post „Uitgaven over 1841 *f* 617.85”, dus ongeveer *f* 50.— per maand. Hiermede in overeenstemming was natuur- lijk het salaris, dat aan kantoorbedienden werd uitbe- taald. Een klerk b.v. verdiende nog in 1842 niet meer dan *f* 5.— p.m.

Geleidelijk breidden de zaken zich inmiddels uit en de Curaçaosche gemeenschap begon in te zien, dat aan het hoofd ervan iemand stond, wiens energie en organisatie- talent ook voor het algemeen welzijn dienden gebruikt te worden. Zoo werd dan S. E. L. Maduro tot verschillen- de ambten geroepen; achtereenvolgens werd hij Lid van den Kolonialen Raad, Lid van het Hof van Justitie, Di- recteur van de Curaçaosche Bank (als zoodanig was hij mede-ondertekenaar der biljetten dezer Gouvernements- bank), en 1e Luitenant der Schutterij. Eindelijk, een volkomen natuurlijke eigenschap in een dergelijken „self-

<sup>1)</sup> Sedert is St.-Thomas achteruit gegaan en is thans nog vooral van be- lang, als kolenstation en als West-Indische basis voor de Amerikaansche marine. Vooral, toen in 1885 het hoofdkantoor van de Royal Steamship Company vandaar naar Barbados verplaatst werd, verloor het eiland veel van zijn belang.